



De wereld over

Als freelance cameraman is het altijd leuk om buitenland tripjes te doen. Een van de trips was naar Zuid-Italië, zo'n 2500 kilometer, dus dat werd vliegen. Ik weet het; dan ben ik al slecht gehumeurd, zenuwachtig en gespannen omdat ik weet dat op de luchthavens alles een gedoe is. Van een vriend kreeg ik de tip om via Eindhoven te gaan, dat zou makkelijker zijn.

Ik kwam een ticket tegen van € 69,-, zonder bagage. Dan klik je op 2 x want er gaat iemand met me mee. Ook klikken op 2 koffers van 22 kg, en per persoon 2 stuks handbagage. Eindbedrag van de rekening was € 579. En dan daar naartoe, dan begint het. Lang parkeren bij Eindhoven blijkt best wel een gedoe. Mijn maatje gedropt met alle spullen en zoeken naar een parkeerplek, dat blijkt een ramp. Na een halfuur was er eindelijk een plekje vrij en na een wandeling van 15 minuten kwam ik bij de spullen aan.

Op naar de incheckbalie, waar tegenwoordig niemand meer staat. Dat mag je zelf uitzoeken. Na een halfuur proberen en tot ergernis van mensen achter ons, kregen we te horen dat we naar een speciale balie moesten. Ook daar was niemand. Weer een halfuur later kwam er iemand. Zijn boodschap: gewicht van de bagage was niet oké. Weer naar een andere balie en na wachttijd daar werd me verteld dat er niks mis was, dus op naar de douane. Daar krijg ik te horen dat het toch niet in orde is: bijbetalen! Extra kosten €50,- Dan de douane, alles uitpakken en laten zien, wederom tijdrovend. Na al dit gedoe naar de gate, gelukkig hadden we prio tickets. De rij met deze tickets bleek alleen langer dan de rij met mensen die normale tickets kopen.

Toen we terug naar huis gingen begon het in Italië al bij het inchecken, dat werkte weer niet. Dan bij de douane, bezwaar tegen de batterijen. Mijn grote vraag: waarom in Nederland wel in orde en hier niet? Wederom een dik half uur discussie gehad, maar uiteindelijk mocht ik door. Bij de gate weer een ander probleem. De tassen die we extra hadden geboekt mochten niet mee het vliegtuig in, een daarvan moest in het ruim. Extra kosten €54,-!

Bij aankomst op Eindhoven is het schijnbaar normaal dat je lang moet wachten op je bagage. Uiteindelijk kwamen ze eraan. Behalve dus die ene tas. Daarin zaten mijn viewfinder, de batterijen, cameralampje etc. Uiteindelijk kwam echt als allerlaatste die tas. Het was meteen duidelijk: daar was flink in gerommeld. En ja hoor de viewfinder naar de knoppen. Dus meteen naar een balie om aangifte te doen. Dat kon daar niet, daarvoor moest ik bij Ryan Air zijn en daar was uiteraard niemand te vinden. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik online aangifte zou moeten doen...

Dan maar met alle spullen naar buiten. Mijn maatje wachtte op een soort tussenpleintje en ik haalde de bus. Bij het afrekenen schrok ik me rot. Voor drie en een halve dag kostte me dat dik € 145,- euro! Bij Schiphol betaal je daar de helft voor, inclusief valet parking! Opgefokt als ik was reed ik weg en reed nog bijna iemand omver.... Wat een toestand.

Nooit meer vlieg ik via Eindhoven, nooit meer...

John Huijbregts

cameraman – editor - regisseur

john@camerateam.nl